



Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Classe : \_\_\_\_\_ Date : 14 juin 2019

/14 --&gt; /25

# Épreuve de juin 2019

## Compréhension à la lecture – Néerlandais

### Mijn leven in China als tiener

#### Contexte

Pour des raisons professionnelles, le père d'un de tes amis va bientôt séjourner en Chine avec sa famille. Ton ami est un peu inquiet car il ne connaît rien à la vie quotidienne en Chine. Il se pose beaucoup de questions sur l'**école internationale** qu'il va fréquenter, la **nourriture** et les **loisirs possibles pour lui qui n'a que 16 ans**.

#### Tâche

Justement, tu découvres un article de blog où un expatrié néerlandais témoigne de son expérience en Chine. Lis le texte du blog et liste **14 éléments d'informations utiles pour ton ami**.

Rédige ta réponse de manière structurée en français.



## Mijn leven in China als tiener

We zijn een maand geleden in China aangekomen! Als je ook in China wil leven volgen hier een paar nuttige tips.



### Vreselijk!

Hier is het verkeer zo druk! Ze houden gewoonlijk geen rekening met de verkeersregels... En dan is er nog de luchtvervuiling. Heel vaak blijft de smog boven de stad hangen en soms is de stad zelf in de hevige smog gedompeld. Mensen dragen dan een masker op straat. Gelukkig is het openbaar vervoer fantastisch geregeld. Bovendien zijn er zelfs overal fietsen te huur.



### Terug naar school

De vakantie is voorbij en we moeten weer naar school. Persoonlijk zit ik op een internationale school. Dat is een privéschool; de lessen worden daar in verschillende buitenlandse talen gegeven, en meestal in het Engels. Deze scholen worden voornamelijk bezocht door kinderen van mensen die voor hun werk in het buitenland leven. Het leven op onze school lijkt toch wel op het leven in de Europese scholen. We hebben dezelfde cursussen als in onze eigen landen. Toch heb ik gekozen voor de extra cursus om Chinees te leren. Heel verbazend.



In Chinese scholen hebben de Chinese leerlingen een heel ander leven. Elke ochtend om zes uur doen ze mee aan een halfuur gymnastiek.

Leerkrachten krijgen veel respect en je zal merken dat de leerlingen staan op om hun leraren te verwelkomen. De klassen bestaan uit 40 tot 50 leerlingen!

### Vrijetijdsbesteding

Chinezen hebben nauwelijks vrije tijd en kunnen dus heel weinig tijd besteden aan hobby's. Als ze wel tijd hebben gaan ze vaak naar de film. In elke stad is er wel een bioscoop en in dorpen draait de film buiten, in het Chinees natuurlijk en spijtig genoeg zonder ondertitels! Gelukkig is er in mijn buurt een internationaal bioscoopcomplex die films alleen in het Engels projecteert!

Meestal doen heel veel Chinezen activiteiten buiten in parken. Ze doen bij voorbeeld aan sport zoals tafeltennis, volleybal, basketbal of turnen. In publieke parken beoefenen ze ook Tai Chi, een sport om bewust te leren omgaan met hun lichaam en geest. Iedereen kan meedoen! Al deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor buitenlanders. De lievelingsvrijetijdsbesteding van de jeugd bestaat voornamelijk uit videogames spelen. Als je achttien-plus bent, ga je ook vaak naar karaokehallen. Jammer kan ik niet meedoen want ik ben maar 16!





## Lekker of niet?

Wanneer we het over Chinese eetgewoonten hebben, denken we meestal meteen aan rijst en met stokjes eten. In principe is dat niet zo moeilijk: alle ingrediënten zijn vooraf gesneden. Maar er komt natuurlijk veel meer bij. In China krijg je ook de raarste gerechten: kippenpootjes, eendennek en ga zo maar door. Is dat wel lekker? Wel, het kan erg lekker zijn! Persoonlijk ben ik een echte fan van Chinees eten.



Een rare ervaring is een Chinese supermarkt binnen te lopen. Je kijkt om je heen en herkent niet veel producten. De merken zijn onbekend, dus, je weet niet of het goed zal zijn. De geur is anders, de verpakkingen dragen exotische talen. In de supermarkten vind je overal noedels en olie: die zijn de basis ingrediënten van de Chinese keuken.

## Werken of overwerken?

Chinezen werken heel veel, gemiddeld 50 uur per week. Weet je dat ze in China niet ontbijten, maar dat ze drie keer per dag noedels en gezouten gerechten eten? Je vindt trouwens overal (op straat, in de treinen...) klaargemaakte noedels om mee te nemen. Ze zijn lekker en er bestaan allerlei varianten!

Na het eten hebben ze soms recht op een middagslaapje van 20 minuten. Zo zijn ze weer klaar voor de rest van de dag!

De werkers hebben recht op minimaal vijf vakantiedagen en maximaal vijftien. Overwerken is normaal, zeker voor degenen die een grote familie hebben.



# ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SECONDAIRES | LANGUES MODERNES

*Nom :* .....  
*Prénom :* .....  
*Classe :* ..... *Date :* 14 juin 2019  
/14 --> /25

